

## ÅRSBERETNING 2015/2016

Da dette er min sidste årsberetning, nr. 14 af slagsen, vil jeg gerne benytte lejligheden til at se lidt tilbage på mine år i bestyrelsen for Den Nordslesvigske Kvindeforening. Jeg falder for aldersgrænsen, da vi i vedtægterne for Fonden har besluttet at karrieren er slut, når man fylder 70 år. Dette er lige sket. Vi vælges for 3 år ad gangen til bestyrelsen, og sådan en periode er også lige slut for mig.

Jeg blev valgt ind i 1989 efter Kirsten Gjelstrup, Aabenraa, og har således været i bestyrelsen i 27 år. Jeg var almindelig bestyrelsesmedlem de første tre år, men blev i 1992 valgt til sekretær og næstformand. Næstformandsposten havde jeg i flere omgange, der var andre på posten et par gange. Sekretærposten havde jeg i 10 år. I 2002 blev jeg valgt til formand, og har været det nu i 14 år.

Jeg har i den periode arbejdet sammen med mange dygtige og kompetente bestyrelsesmedlemmer. 21 forskellige kvinder og heraf har fire været formand, incl. mig selv.

Det kan måske være ganske interessant at høre for jer hvem det har været:

### *Eks medlemmer:*

Mette Julius - *formand*

Edel Madsen

Lis Lydiksen

Esther Lautrup Jessen

Ingrid Wind

Britta Nielsen – *formand*

Mona Bleeg

Henriette Refslund Jacobsen

Elise Jensen - *formand*

Asta Holst

Kirsten Schmidt

Johanne Petersen

Sonja Martinsen

Agnete Hansen

### *Nuværende:*

Kirsten Nissen

Henriette Holsteen Jessen

Annelise Dall

Annette Brask Brandi

Tine Wollesen

Hanne Schmidt

Rita Jespersen - *formand*

Der har været 5 forskellige forstanderpar i disse 27 år, 1 par i to omgange:

Gitte og Preben Lauesen

Kirsten og Preben Mortensen

Jytte og Bent Kühne

Kirsten Andreasen og Jens Engelbreth

Jytte og Bjarne Platz

Bestyrelsen bestemte enerådigt hvem der skulle være forstander, så vi annoncerede selv, vi udvalgte emner til samtaler, og vi valgte hvem der skulle have posten.

Det vil være for meget og en stor opgave at fortælle om alt, hvad der er sket i mine 27 år. Men nogle af hovedpunkterne omkring Rømø Kur og Rekreation vil jeg dog fremhæve.

I de første år jeg var i bestyrelsen gik det rimelig godt økonomisk, men det var også dengang svært at få belægningen til at give overskud. Der var henvisninger fra sygehus via amtet, læger og selvbetalere. Der blev brugt 8000 sengepladser i 1989, og det faldt til 1000 i 2006.

Vi havde dengang en fond der hed "Fond til sikring af Den Nordslesvigske Kvindeforenings Hvilehjem på Rømø". Den blev stiftet i 1977. Den skulle sikre stedets drift og vi kunne bruge af den hvis regnskabet ikke hang sammen, eller der skulle renoveres eller ombygges. Den gjorde vi mere og mere brug af gennem årene.

Så selvom vi også gjorde virkelig mange tiltag i årenes løb med renovering af bygningerne, indretning af wellness afdeling, udsendelse til læger, annoncering, nye flotte brochurer, så gav det ikke nok. Dødsstødet var at den nye Region Syddanmark ikke længere havde tænkt sig at bruge rekreativshjemmet. Så måtte vi tage den tunge beslutning og lukke stedet pr. 31.12.2006, og da var pengene i fonden også brugt.

Der havde op til det været nogle vanskelige år med store udfordringer for bestyrelsen. Vi blev desværre nødt til at afskedige et forstanderpar med alle de ubehagelige ting det medfører. Samtidig måtte vi fyre en kok, og det medførte en retssag. Så det var ikke lige det sjoveste jeg har prøvet, at sidde i retten i Tønder til mange retsmøder, men heldigvis var Mazanti ved min side.

Beslutningen om lukning gav også mange, mange udfordringer. Der var alle de formelle ting der skulle afvikles dels omkring foreningens rolle i stedet, og dels med alle medarbejdere, der måtte opsiges. Vi satte stedet til salg, og vi var meget heldige at få det solgt før finanskrisen. Det blev solgt pr. 1.4.2007. Vi solgte rigtig meget af inventaret, men en del måtte vi lade stå.

Kvindeforeningen ejede også Rønshoved Skolehjem, som blev drevet af Amtet. Her har vi altid haft tre pladser i bestyrelsen, formanden og to andre af vor bestyrelse. Dette var interessant arbejde og vi har altid haft et godt samarbejde med skolen. Men også her fik vi en vanskelig tid. Skolen ligger ned til Flensborg Fjord, og havde en stor værdi. Den kom efter kommunesammenlægningen til at ligge i Aabenraa Kommune. Vi ønskede også at sælge den, men det var Amtet ikke enige i og var ikke til at spørge med. De mente at de havde vundet ret på stedet efter mange års drift. Men skødet var Den Nordslesvigske Kvindeforening. Det førte til mange timers research for Kirsten Schmidt og jeg idet vi måtte gennemgå mange års protokoller for at få alt frem i lyset. Jeg lavede en ufattelig lang liste over samtlige skrivelser gennem 30-40 år. Deres advokat truede os med retssag og personligt ansvar, der kunne koste os dyrt.

Heldigvis kom Aabenraas nye borgmester Tove Larsen det hele i forkøbet med at tilbyde at købe stedet. Det skete få dage ind i januar 2007. Det blev solgt langt under vurderingsprisen, men vi ønskede også at skolen skulle fortsætte. Og det kunne den nu.

2007 var også året hvor foreningen havde 100 års jubilæum. Vi begyndte allerede 3 år forinden at samle materiale ind til bogen. Dette var også et tidskrævende arbejde. Men vi fik en dejlig bog skrevet af Sven Erik Ravn. Vi er nu ved at udgå for bøger, og har besluttet, at vi vil genoptrykke den og samtidig få de 10 år med, som er gået siden. Så det udvalg sidder jeg i og vi er så småt begyndt på arbejdet. Den bliver færdig forår 2017.

Jeg kan roligt sige at arbejdstiden for foreningen den gang langt oversteg mit "rigtige arbejde". Men det var også en stor tilfredsstillelse da det hele var overstået, og vi kunne se fremad mod nye mål, og som Henriette sagde igen sove roligt om natten.

Vi stod altså der med 14 mio kroner, og hvad skulle der ske med dem? Vi var i bestyrelsen enige om at der skulle laves en Fond. Det var der bare ikke enighed om i foreningen. Der var medlemmer der ønskede at alt skulle foræres væk, f.eks. til hospice. Men efter nogle drøje generalforsamlinger endte det med, at vi fik skabt os den Fond, som I nu alle kender.

Denne fond er Den Nordslesvigske Kvindeforenings hovedaktivitet i dag. Foreningen eksisterer stadig og af medlemsarrangementer har vi Rømdag, generalforsamling og fondsuddeling.

Bestyrelsen i foreningen består af 7 medlemmer fordelt over Sønderjylland og i Fondens bestyrelse sidder de samme personer og et eksternt medlem. Foreningens formand er også Fondens formand.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året. Til nogle af møderne er der samtidig bestyrelsesmøde i Fonden.

Vore medlemmer består af dem der tegner sig ved fremmøde til Rømdag og til generalforsamlingen. Vi tegner kun medlemskaber ved fremmøde, men vi udsender indbydelse til generalforsamling og fondsuddeling til alle vi har adresser på.

På den måde er det lettere også for tidligere medlemmer at orientere sig om det der sker, og går man til et af arrangementerne betaler man sit kontingent på 50 kr.

Rømdagen er en meget populær dag for medlemmerne. Vi har netop har afholdt den 8. Den bliver afholdt på Refugiet i Løgumkloster, hvor har vi de helt ideelle rammer. I år kom vi igen op over 80 deltagere. Heldigvis kan Refugiet rumme det.

Der er stor interesse for denne Rømdag. Som I vil høre om lidt i regnskabsaflæggelsen så koster Rømdagen noget for foreningen. Deltagerne betaler et beløb, men det dækker ikke udgifterne. Det vil vi dog gerne betale, så vi kan byde på gode foredragsholdere og give medlemmerne en god oplevelse.

Foredragsholderne på dette års Rømdag var Niels Holck, Barsmark om "Demokratiets udfordringer i den globale verden", og Lene Kirkegaard, Esbjerg om "Tove Ditlevsens forfatterskab".

Den største årlige begivenhed er vor fondsuddeling, hvor medlemmerne inviteres. Det er en festlig dag først og fremmest for fondsmodtagerne, men også for medlemmerne. Det er altid den sidste fredag i oktober måned og afholdes på Folkehjem i Aabenraa.

Vi er rigtig stolte over og tilfredse med vores fond, der første gang uddelte midler i 2009. Trods modgang dengang, så synes vi det viser klart at vi tog den rigtige beslutning, da vi stiftede fonden. Vi har indtil nu i alt uddelt 2.968.000 kr. til i alt 173 modtagere. Det er da fantastisk.

Fondsbestyrelsen har besluttet at vi hvert år har et tema for modtagere af årets uddeling.

Sidste års tema er "Aktiviteter der giver livsglæde for sårbare børn og unge". I år 2016 er temaet "Aktiviteter der styrker fællesskab for voksne der savner et netværk". Ansøgningsfristen er den 30.6.2016, og er annonceret i aviser og på vor hjemmeside. Her ligger også det skema der skal benyttes til ansøgning.

Man kan altid gå ind på foreningens hjemmeside [www.nordslesvigskekvindeforening.dk](http://www.nordslesvigskekvindeforening.dk) og se det der er aktuelt, se billeder mv. fra uddelingerne, og læse om foreningens historie.

Hvert bestyrelsesmedlem har en suppleant som man selv finder. Det skal være en fra ens eget område. Til vort bestyrelsesmøde i januar inviterer vi dem med. Her kan de se hvordan vi arbejder, så de på den måde er bedre rustet til eventuelt at træde ind i bestyrelsen. Vi lærer også at kende hinanden.

Vi har stadig kontakt med de sydslesvigske foreninger og deltager ofte i deres generalforsamling og efterårsstævne. Vi inviterer også dem til vor Rømdag, hvor de som regel kommer 5-6 personer.

Vi afholder generalforsamlingen på skift rundt i landsdelen. Det er endnu ikke bestemt hvor det bliver i 2017. Det bliver bekendtgjort senere.

Det blev en lidt længere beretning denne gang, men jeg følte dette var rigtigt også at se lidt tilbage.

Så til slut en tak til medlemmerne, der stadig støtter op om vor gamle forening.

En særlig tak til advokat C.J. Mazanti og revisor Jan Wilhelmsen. Jeres hjælp og professionelle tilgang til alle de udfordringer vi har haft, har været uvurderlig, og vi havde aldrig klaret det uden jer.

Jeg vil også takke bestyrelsen for godt samarbejde. Både de forgangne og de der sidder nu. Jeg tror selvfølgelig ikke I kan klare jer uden mig, men ved samtidig også at både de lidt "gamle" i faget og de nye vi har fået ind de senere år, nok skal få det til at køre. Jeg vil altid stå til rådighed skulle der være spørgsmål. Jeg har lavet en manual over hvorledes tingene kører gennem året, og de datoer mv. der skal overholdes. Og I slipper jo ikke helt for mig førend 110 års jubilæumsbogen er færdig.

**Aabenraa, 26.5.2016**

**Rita Jespersen**  
**formand**

Datoer for møder:  
Fondsuddeling på Folkehjem 28.10.2016  
Rømdag på Refugiet 1.3.2017  
Generalforsamling meddeles senere.